

**1** 964 Yılı Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları, 50. yılda Kıbrıs buluşmasından 5 yıl sonra, bu kez Antalya'da 50 sınıf arkadaşı 55. yıl dönümü için bir araya geldik. Bir önceki buluşmaya göre sayı azalmıştı. Buluşmaya katılmayanlar olsa da, yıllar sayıları azaltıyordu.

Dost can arkadaşımızı Tevfik Altınok'un gayret ve girişimleri, yapmış olduğu bilgilendirme yazıları, kendisinin Antalya'ya gelip gitmeler ile yaptığı görüşmeler sonucu, kesilen otel ile kalınacak süre içerisinde yapılacak etkinlik ve Kutlama Programı hakkında bilgi sahibi olduğumuzdan, gönül rahatlığı içinde Antalya'ya gelerek 3 günlük birlikte olma dinlencesine başladık.

10 Yıl önce kaldığımız Kemer'de bulunan aynı otelde (Golden Lotus) sonbahar mevsiminin 24 – 27 Ekim 2019 günlerinde buluşma gerçekleşmesi, arkadaşlara heyecan veriyordu. Görüşemediklerini 5 yıl sonra görme fırsatı ile herkes yeni gelenleri izliyor, kucaklaşmalar ve arkasından görüşmeler ile dostça hasbıhal hemen başlıyordu. Gün diyebilirim ki böyle geçti. Otelin deniz kenarında oluşu yanında havanın da mevsime uygun ılık olması sohbetlerin uzamasına vesile olmaktadır.

Eşlerle birlikte 82 arkadaş, havuz etrafında denize karşı oturarak genellikle

# SBF MEZUNLARI 55.YIL BULUŞMASI

*Erdi BATUR / (E) Vali*

her şey dahil hizmet ve içecekten yararlanarak, gün boyu sohbetle devam ederken, yeni gelenler de odalarında dinlenerek geçirdi. Akşam yemeğinde, gelen arkadaşların hepsini birden görebilme imkanı olabildi.

Yemek sonunda oluşan küçük gruplar, geç vakitlere kadar özlem içerikli sohbetleri, güzel sonbahar gecesinin yakamoz ışıklarını seyrederek hayli sürdü. Sonra odalarımıza çekildik. Kaldığımız oda körfeze nazır olması sebebiyle balkondan seyri güzeldi. Körfezin manzarasını seyretmekten zevk aldık.

Otelin konumuna gelince, iyi bir yer seçilerek yapılması, önü masmavi deniz oluşu, arkası yeşil çam ağaçları ile kaplı ve hemen yükselen dağları insanı gizemli bir ortama sürüklüyordu. Ülkenin dünyaya açılan büyük turizm kapısı, tarihin eski medeniyetlerin beşiği, yetiştirdiği ürünleriyle berekete dönüştüğü toprağıyla Antalya ve çevresi, antik çağda "çok verimli" anlamına gelen Pamphylia diye anılmış. Arkeolojik kazılarda 40

bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilen bölgede "kent devlet ve krallık dönemi" nden kalma ,sayısız eski eserler, zaman içerisinde onarılarak son yıllarda hizmete sokulmuş olmasıyla, ünü daha da artmış olan şehir, doğal zenginliğin yanında, yapılan sayısız turistik tesislerle de en fazla turist ağırlayan şehir ve bölge konumuna erişmiş, Ülkenin 5. büyük şehri olarak çeşitli tarım ürünleri ve turizmin sağladığı gelirle ekonomiye katkısı her yıl önemli artarak, gözde şehir olmuş ve yabancılar nezdinde popülaritesi de artmasıyla 80 bin yabancı uyruklu insanın devamlı ikamet ettikleri kent haline gelmiştir.

İç bölgelere gidildiğinde, yayla ve doğa turizmi yönünden etkinlik ile ilgili tesislerin çokluğu görülür. Dağcılık, Paraşütle atlama ,atlı gezintiler, su sporları, kalyon gezileri, mağaralar, eski eserler, yayla turizmi, Akseki'de "Giden Gelmez Dağları"nda meraklılara av turizmi, ayrı bir çekiciliği olması yanında Anadolu'nun gülümseyen yüzlerini görürsünüz. Türk kültürünün köklü misafirliğini çadırdan çadıra taşıyan bölge halkı için geçerliği hala devam eden "eğer boş heybeyle düşerse yolunuz Toros yaylasına bilin ki, sizi karşılayan bir yörükle ne karnınız aç kalır, ne yüreğiniz boş" sözleri aklımıza düştü. Her şeyin para ile ifade edildiği günümüzde, Türk'lerin böyle hareketleri ne kadar manidar değil mi?

Grup arkadaşları çevre gezilerine rağbet göstermedi. Oturup dinlenmeyi tercih etti. Antalya'ya gelmiş iken bol bol dinlenelim düşüncesiyle çoğu otelden çıkmak dahi isteme-



di. Bu davranış, biraz da yaşın ilerlemesinden geliyordu. Ama Kemer çarşısına çıkanlar oldu.

İkinci gün, az da olsa denize girenler görüldü. Eşim Ayla ile birlikte biz, önce şezlongta güneşlenip, sonra denize girdik. Deniz suyu temiz ve tam deniz banyosu alınacak sıcaklıkta idi. Yalnız deniz hemen derinleşiyor, dipte bulunan taşları görüp, üzerlerine birkaç adım basıp, yürümeden sonra yüzmeye başladık. Yürerken vücudun bütün uzuvları çalışmasından dolayı hissedilen tatlı yorgunluğu atmak için istirahata çekilip, uykuyu ihmal etmedik. Zira deniz banyosundan sonra uyku, insana zindelik veriyordu.

O gün kısa süreli yağmur da oldu. Yağmur yağması biraz telaş verdi ama, Antalya'nın yağışı da güzel oluyor. Hemen arkasından güneş kendini gösterince, her yer temiz bir görüntüye sahip olup, sanki parlıyor. Etraf mis gibi oluyor. Ozon kokusu duyup, derin nefesler aldık. Yağmurun dinmesinden sonra Kemer çarşısına gezintiye çıktık. On yıl öncesine göre değişmiş ve güzelleşmiş olduğunu gördük. Temiz yolları, bakımlı ve mamur çarşı görmek takdire değerdi.

Otel yönetiminin tespit etmiş olduğu kurallara herkes riayet ediyor, disiplinli bir kamp havası içinde yemekler yeniyor, sonra istediği şekilde hareket etmek serbesti. Yapılan sohbetler, eski anılar ile yad edilip, zaman akıp geçti.

Üçüncü günün sabahı, Tefik Altınok'un sürprizi olduğu haberini duyduk. Kahvaltıdan sonra danışmaya gittik. Kocaman karton kutunun başında gördüğümüz Tefik Bey'in elinden "Mülkiye arması içerisinde 55 yıl" ayrıca, sol göğüste "1964 Mülkiye 2019" yazılı tişörtü aldık. Herkes gibi biz de sevindik. Davranış hoşumuza gitti. Yeni tişör-



tü kısa sürede giyerek, otel önünde grupça fotoğraflandı. Bir de 1964 mezunları fotoğrafı çekilerek anılar dosyasına dahil oldu.

Birlikte olmanın son günü idi. Sabah kahvaltısı ile öğle yemeği diğer günler gibi açık büfeden istenen alınıyordu. Geçesi ise, buluşma sebebiyle program uygulanacaktı. Bunun için deniz kenarında masa ve sandalyeler, herkes denizi görece şekilde dizildi. Eşimle birlikte, orta sırada Tefik Altınok ve eşi Filiz Hanım'ın yanında yerimizi aldık. Karşımızda dost ve sevimli arkadaşımız Burhan Özfatura ve eşi Bilsen Hanım birlikte idi. Gecenin menüsü diğer gecelerden farklıydı. Zengin menü ile gece kutlaması çeşitli anıların anlatımına vesile oldu. Herkes bir şeyler anlattı. Biz de dağarcığımızda olandan bir şeyler söz ettik. Denizden gelen serinliğin hissedilmeye başladığı saatlerde, mehtap altında ki söyleşide, çeşitli konuda güzel konuşmalar oldu. Arada mikrofonu ele alıp, arkadaşların konuşmalarını dinledik. Gece, Tefik Altınok'un yaptığı konuşma ile son buldu. Arkadaşlar, karşılıklı olarak birbirine 60 yıl buluşmasında birlik-

te olma dilek ve temennide bulunarak odalarına çekildiler.

Sabah kahvaltısı için lokanta kısmına indiğimizde, bazı arkadaşları kahvaltı yaparken gördük. Kahvaltı sonrası ayrılmalar başladı. Gördükleri arkadaşları ile vedalaşıp ayrılmalar bir bir çoğaldı. Biz de ayrılma hazırlığını yapmıştık. Öğle vakitleri oğlumuz Alper ve eşi Müge ile otele bizi almaya gelmişlerdi. Bizde gördüğümüz arkadaşlar ile vedalaşıp otelden ayrıldık.

O gün bir süre Müge'lerin Konya altında bulunan evlerinde oturduk. Balkona çıkıp etrafı seyrettik. Akşam doğru, hava da biraz serinleşmişti, şehir turuna çıktık. Antalya'nın gelişmiş, büyümüş halini gördük. Uzun caddelerinde güzel yapılar, sitemler gördük. İnsan kalabalığı yanında, araç çokluğuna tanık olduk. Yolların çiçeklerle bezenmiş hali şehre güzellik katıyordu. Düden şelalesine seyre gittik.

Yüksekten akan şelale suları, ışık oyunları ile daha değişik halini görmüş olduk. Sonra, o gece yola çıkarak Kuşadası'nda bulunan yazlık evimize döndük.